

Jaargang 9, nr. 11, december 2024



# Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » Het laatste geschreven stukje als voorzitter van de Kerkenraad
- » Kerkbalans 2025
- » Een heerlijke zondag
- » Alle vieringen rond advent en kerst



Protestantse Gemeente  
Bathmen - Okkenbroek



## Van de redactie

Een Baaken met kerstversieringen ligt voor U. Over de toestand in de wereld zal ik niet wat schrijven, ik begrijp er namenlijk helemaal niks van. Over het weer 😞 ... eigenlijk het zelfde, begrijp ik ook niks van. Over dat we als kerkenraad op zoek zijn naar mensen die een stokje willen overnemen wordt een beetje saai. Hoewel ik de column van Henk Kerkdijk hierover wel heel treffend vind en beter kan ik het niet verwoorden:

"Het zou mooi zijn als de eerstvolgende vacature in de kerkenraad probleemloos wordt opgevuld. Waarbij ik stilletjes hoop dat iemand zich spontaan aanmeldt".

Wij als redactie hopen voor een ieder op een fijne tijd met in ieder geval lichtpuntjes om naar toe te leven. En dat er veel warme ontmoetingen zullen plaatsvinden tijdens alle activiteiten rondom kerst en oud en nieuw.

Hartelijke groet,  
Janneke van Schooten



Kijk ook eens op:  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
Reacties kunt u sturen naar:  
[redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

## Inhoud

Jaargang 9, nr. 11, december 2024

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4	Kerkenraad
5	KERST
6-7	Pastores
8	Van het kerkelijk erf
9-11	Kerkrentmeesters
12	Van Kerk tot Dijk
13-15	Diaconie/ZWO
16-17	Van het kerkelijk erf
18	Pastoraat
19	Kerstconcert Overijssels Kamerkoor
20-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

*Bij de voorpagina:*

Tijdens de BHV cursus was er gelukkig ook tijd voor een grapje! Elleke en André waren niet echt gewond.



# ALS NIEUW!



Het nieuwe jaarthema van de PKN

**De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' door hun gedachten hierover te laten gaan.**

**Deze keer de bijdrage van Henk Spit, predikant van de Dorpskerk in Diepenveen.**

Als ik deze column schrijf is het de ochtend na de verkiezingen in de VS. Wakker worden in de donkere wereld, met het bericht dat Trump de waarschijnlijke overwinnaar is van die verkiezingen. Natuurlijk, niet geheel onverwacht. De peilingen wezen de afgelopen weken al in die richting. Maar je blijft toch hopen, misschien zelfs tegen beter weten in, dat mensen een keuze maken tegen leugen en bedrog, tegen haat en minachting. Maar de realiteit is een andere.

Ik ben geen politiek duider, ik kan niet kijken in de harten van mensen die voor Trump hebben gekozen en dus tegen Kamala Harris. Ik lees over angst voor verandering, over het 'glazen plafond' in een land waar nog nooit een vrouw president was, ik lees over wantrouwen tegen de wetenschap en blindvaren op onderbuikgevoelens. Wat ik vooral zie is dat wie een grote bek opzet aandacht krijgt en aandacht betekent in deze tijd dat je punten scoort. Het gaat niet om de inhoud van de boodschap, het gaat om de geluidsversterking, het shockeffect.

De VS is een vreemd land, natuurlijk, maar ik reken onszelf (Nederlanders) niet beter. Uiteindelijk hebben we hier ook een extreemrechtse partij in het midden van de macht gekozen, met dank aan de partijen die nu samen met de PVV een regering vormen. Normalisatie van het extreme. En dezelfde processen zullen hier ook gespeeld hebben. De macht van de schreeuwer, de kracht van de hyperbool (overdrijving), de onderbuikgevoelens.

Op de site van de PKN wordt bij het nieuwe jaarthema geschreven: *'Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven'*. Dat is een mooie kerstgedachte, maar ik zie dat licht nu even niet. Ik vrees voor de gevolgen van deze tijdsgeest, in de VS én in eigen land (en voor wat het waard is: ver daarbuiten). Op dit moment ervaar ik Advent niet als een tijd van (blijde) verwachting, maar als een tijd waarin het duister tastbaar aanwezig is. Welke hoop is er voor een land dat een president kiest die slechts in leugens en haat kan spreken? Welke hoop is er voor een wereld waar extreemrechts gedachtengoed steeds salonfähiger wordt?

Welke hoop is er voor ons land waar een haatprediker mag meeregeren en meelopende partijen spreken over 'de wil van het volk'?

In zijn column in Trouw schrijft Stevo Akkerman op deze dag: 'Wie de zon wil zien, moet naar buiten kijken. Niet naar de leugenaar die de lucht met een viltstift wil kleuren'. Aan zulke woorden klem ik mij vast deze dagen. Naar buiten kijken, zien hoe de seizoenen hun onweerstaanbare gang gaan, van herfst naar winter, maar: 'Kijk naar



de vijgenboom! De bloemknoppen kondigen de lente aan'. Of, zoals Henriëtte Roland Holst schrijft: 'De zachte krachten zullen zeker winnen'. Misschien is dat wel de kern van Advent voor mij. Dat 'de machten die de liefde nu nog omkluisteren' overwonnen zullen worden.

'Als nieuw' klinkt me op dit moment te optimistisch in de oren. Dat hemelse licht 'dat nu al over onze werkelijkheid schijnt' zie ik nu even niet. Maar dat betekent niet dat ik er niet in geloof. Ik put hoop uit woorden, zoals die van Huub Oosterhuis:

*'Hoever is de nacht, hoever,  
wachter, hoever is de nacht?  
De morgen komt, zegt de wachter,  
maar nog is het nacht.'*

Misschien is dat wel de grootste uitdaging voor kerken, voor gelovigen in dit tijdsgewricht. De nacht erkennen, maar geloven in de morgen, die komen zal, ontegenzeggelijk, onstuitbaar. Niet om de nacht te ontkennen, maar om de hemel in te kleuren met licht, om de wereld in te kleuren met hoop.

ds. Henk Spit







## Steeds weer een nieuw begin!

Na 12 jaar is dit het laatste stukje dat ik als voorzitter van de kerkenraad schrijf. Zoals dat zo mooi heet loopt mijn termijn af op 1 januari 2025. Er is dan zowel voor onze kerk als voor mijzelf sprake van een nieuw begin. Een andere voorzitter voor de kerkenraad en tijd voor andere dingen voor mij.

Ook in deze adventstijd leven we toe naar een nieuw begin. Of misschien is het beter te zeggen een hernieuwd begin. Met kerst wordt de oproep om te vertrouwen op de zachte kracht van liefde voor elkaar steeds weer her- of vernieuwd, in de geboorte van het Kind Jezus. Kennelijk hebben we het nodig om daar elk jaar weer opnieuw aan herinnerd te worden.

We zien om ons heen dat die zachte kracht telkens weer onder druk komt te staan. Te gemakkelijk bepaalt je afkomst, je geartheid of je politieke kleur in welke groep je wordt ingedeeld. En daarmee bepaalt het beeld van die groep ook hoe er tegen jou als individu wordt aangekeken. Ook, of juist, als dat beeld van die groep bepaald wordt door kleine minderheden die zich voluit laten horen of gelden.

Jezus roept ons juist op om naar elkaar te kijken als individu. Hij zag een vrouw bij een waterput, niet een Samaritaanse. Hij zag Zacheüs, niet een tollenaar. Hij zag een vrouw die zijn voeten waste en oliede, niet een zondares.



Ook wij worden uitgedaagd zo naar elkaar te kijken. Elkaar te zien als individu en niet als onderdeel van een groep. Dat vraagt om anders te kijken: Als nieuw! Als we dat doen geven we vorm aan leven in noaberschap. Dat deze kerstperiode ons daartoe mag inspireren, een nieuw begin met zachte kracht.

*Frits Mandersloot*

Dat onze ogen open gaan  
voor die flitsen van een nieuwe wereld

Dat wij de moed niet verliezen,  
dat wij niet wantrouwen de stem  
die in ons spreekt van vrede

Dat wij staande blijven in het woord  
dat niets onmogelijk is  
bij God – ik zal er zijn –

(H. Oosterhuis)





**Ave Maria**

**Lukas 2:51**

**Wees gegroet Maria  
wees welkom –**

**jij hebt weet van Gods genade  
in alle vezels van je bestaan  
wees welkom en vertel ons  
over de engel de herders en je Kind**

**jij wordt omkranst door  
duizend namen, vertel ons  
over zijn jeugd zijn lach en zijn traan**

**alle geslachten prijzen jou zalig  
vertel ons over zijn leven  
zijn mededogen en zijn moed**

**Moeder Gods word jij genoemd  
de schoonste aller namen  
vertel ons over zijn lijden  
zijn sterven en verrijzen  
vertel ons –**

**ach, ik kon het weten  
woorden schieten jou tekort  
taal kent altijd grenzen  
maar sluit ons in jouw hart  
en deel met ons alle verhalen**

**wees gegroet Maria**

**wees welkom –**

**Kom je ook naar de Herdertjestocht op 13 december  
in Bathmen en het Kinderkerstfeest op 24 december  
in Okkenbroek?  
Zie p. 22 voor nog veel meer deze maand. 🌲**

**Oeke Kruythof**



**BATHMEN december 2024**



# Bij de boer

Opgegroeid in Vlaardingen, onder de in de zeventiger jaren echt stinkende en vieze rook van Europoort, ruik ik tegenwoordig de mij veel lievere lucht op boerderijen. In Twijzel had ik zelfs een slaapplek op een melkveebedrijf en ben ik daar onder het genot van menig biertje ingewijd in het boerenleven.

## Dinsdagavond 5 november

Is het mogelijk dat mensen uit heel verschillende hoeken met elkaar een dialoog voeren rond het thema duurzaamheid? Ja, zo merkten we deze avond tijdens de laatste van drie bijeenkomsten. De eerste keer was nota bene op mijn verjaardag geweest. Nadat ik vrolijk was toegezongen bleek het eerste rondje best spannend. En toen we kort na de zomer de tweede bijeenkomst op een boerderij hadden, werd die spanning er niet minder om. Stoom afblazen was nodig geweest om deze derde keer met elkaar in gesprek te komen. En zelfs een beetje te sparren over gezamenlijke mogelijkheden.

## Donderdagmiddag 14 november

Ditmaal hoef ik niet naar Wageningen te rijden om een gesprek tussen Joris Lohman en Geertjan Kloosterboer mee te maken. Vandaag vindt dat plaats op de Mariahoeve in Oxe bij het melkveebedrijf van Geertjan en Nathalie Kloosterboer. Aanleiding is het verschijnen van het boek *Boter, kaas en haveremelk* van Joris Lohman. Onder leiding van Wim Groot Koerkamp vertellen Geertjan en Joris van hun vriendschap die op X is ontstaan. Politicoloog Joris verdiept zich al vijftien jaar in de actualiteit van voedsel en landbouw. Een levensveranderend moment voor hem was, toen in een heftige discussie over de toekomst van het voedselsysteem één van de studenten, een boerendochter, vroeg wie er eigenlijk weleens op een boerderij was geweest. Niemand! Dat bleek gelukkig snel te organiseren. Joris schrijft daarover in zijn boek, p. 20: 'Die dag op de boerderij veranderde mijn leven. Ik realiseerde me (...) dat ik niks snapte van de landbouw. Alle kennis die ik had opgedaan uit boeken en documentaires leek te vervagen toen ik de boer (...) hoorde vertellen over het bedrijf, de dieren, de keuzes

predikant@kerkathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok  
tel. 06 104 598 83

die ze maakten'. Voor dat laatste heb je ook aan Geertjan een goede. Hij vertelde hoe hij van een probleem een kans wil maken. En van zijn ervaring hoe juist daarin niet alleen de politiek, maar ook de consument het laat afweten.

## Donderdagavond 7 november

De vergadering van Landbouw en Kerken begint vrolijk. Boer Kenn te Riele vertelt van de vrij unieke geboorte van een drieling op de boerderij. Ook daarna blijft de stemming er goed in, want zowel de boerderijdienst van eind augustus als de thema-avond over grond in oktober stemmen tot tevredenheid. In plaats van één keer in de twee jaar zouden we elk jaar een boerderijdienst moeten houden, werd gezegd. En ook dat dilemma's en ingewikkelde vragen over grondgebruik in een ander perspectief komen als je het met elkaar over 'heilige grond' hebt.

## Dinsdagmiddag 19 november

Het boek van Joris Lohman leest als een trein. Goed of fout, zwart of wit, duurzaam of onduurzaam – het is verlamvend als bij voorbaat op deze manier stellingen worden betrokken. In de nuance schuilt de kans, merkte ik tijdens de dialoog. En tussen politiek en consument in is het waardevol als ook de kerk ruimte schept om de ander te ontmoeten en samen op te trekken, zoals Joris en Geertjan. Wordt daarom vervolgd.

Ds. Gert Wijnstok







# KERST

## Geen kerstkantate

Niet alleen in het holst  
van de nacht van het jaar,  
iedere dag van het jaar  
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen  
engelenstemmen,  
het hongert naar  
een beetje gerechtigheid  
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van  
eeuwig hemelse zomers  
in en om het vaderhuis,  
het hunkert naar

aardse dagen ooit  
zonder marteling en moord,  
het licht dat van puur licht  
kind is en woord.

Hans Andreus (1926-1977)

Hans Andreus wordt wel de dichter van het licht genoemd. Dit gedicht roept voor mij een zonnige koude winterdag op. Het is

licht en toch is het koud. De dichter zegt het net even anders: Het licht heeft het koud.

Datzelfde contrast kun je voelen tijdens de viering van het kerstfeest. Feest van licht en warmte, knusheid en gezelligheid. Maar juist dan valt het op als er iets ontbreekt. Je bent niet meer compleet als gezin. Er zijn zorgen, iemand is ernstig ziek, noem maar op.



In de kerken zingen we van vrede op aarde, maar wie gelooft daar nu nog in?

Op zoveel plekken is er oorlog en vrede lijkt verder weg dan ooit.

Met kerst treedt dat waar we op hopen, maar wat tegelijk zo onbereikbaar ver weg lijkt, schrijnend aan het licht.

Volgens Hans Andreus geldt dat eigenlijk voor elke dag van het jaar: 'Niet alleen in het holst/ van de nacht van het jaar,/ iedere dag van het jaar/ heeft het licht het koud'.

Het licht rilt er soms van als het ziet waarover het opgaat in de mensenwereld. Het vraagt, hongert en hunkert, verlangt

naar iets. Waarnaar dan? Naar 'een beetje gerechtigheid/ aan deze kant van de tijd'. Liever gerechtigheid, 'aardse dagen ooit/ zonder marteling en moord', dan mooi gezang, of dromen van de hemel 'eeuwig hemelse zomers/ in en om het vaderhuis'. Kerst zou het vliegwiel van het verlangen naar een wereld vol van gerechtigheid aan moeten drijven.

Andreus maakt in dit gedicht het licht tot een persoon die het koud kan krijgen. Dat pure licht is voor hem de levensbron en het hart van het kerstfeest.

Ik moest denken aan de evangelist Johannes die schrijft: 'Het Woord is mens geworden', en even later spreekt hij over het licht dat gekomen is in de duisternis. Andreus trekt die lijn nog verder door. Hij zegt: 'Het licht is kind en woord geworden'. Het kind spreekt woorden van licht. Zachte woorden, woorden van hoop, van vrede. En het kind, Jezus, heeft in zijn leven laten zien dat het kan: deze wereld omgekeerd, vol van gerechtigheid en waarheid.

De verwondering om dit kind doet ons zingen én in vertrouwen de drempel over gaan naar een nieuw jaar.

Ds. Hanneke Diermanse

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Hanneke Diermanse  
tel. 06 125 302 81

PASTORES



## Onderzoeksproject 'Grond'

De Protestantse Theologische Universiteit is met een groot vijfjarig onderzoeksproject 'Grond' bezig. Dit onderzoekt de vraag hoe we ons op een theologisch verantwoorde manier tot de aarde verhouden. Want klimaat- en ecologische veranderingen stellen ons vandaag de dag voor existentiële en geloofsvragen.

Eén van de onderzoekers, Marileen Steyn, kwam kort voor de zomer in het kader van dit onderzoek al naar onze kerkelijke gemeente voor een workshop grondverhalen. En nu observeert zij, met toestemming van de kerkenraad, in de wintermaanden een aantal van onze bijeenkomsten, op zondag en doordeweeks. Doel is om te ontdekken 'op welke manier in liturgische praktijken van geloofsgemeenschappen grond al dan niet met geloof wordt verbonden, welke noties, perspectieven en motieven bij deze verbondenheid of onverbondenheid een rol spelen en welke motieven ontbreken?' Dat onderzoekt Marileen, zoals nodig voor goed wetenschappelijk onderzoek, niet alleen in onze kerkelijke praktijk, maar ook in andere gemeenten.



Op zondag 17 november reisde Marileen naar Okkenbroek voor de kerkdienst. De komende tijd duikt ze her en der op. Van haar feedback horen we t.z.t. uiteraard. Belangrijk om te weten is dat de verwerking en uitkomsten van het onderzoek volledig anoniem zullen zijn en dat de onderzoeksgegevens voor derden niet herleidbaar zijn.

Marileen, welkom en succes met jouw onderzoek! Meer hierover is te lezen op de website van de PThU/Grond.

Ds. Gert Wijnstok



**Discriminatie.nl**

Vóór gelijke behandeling,  
tegen discriminatie.

### 1 op de 4 mensen in Nederland krijgt te maken met discriminatie

Heb jij of iemand in jouw omgeving te maken gehad met discriminatie? Ruim een kwart van de Nederlandse inwoners ervaart discriminatie. Discriminatie raakt persoonlijk en heeft invloed op werk, sociaal leven en opleiding. Onzekerheid, een minderwaardigheidsgevoel en zelfs gevoelens van depressie kunnen het gevolg zijn van discriminerende acties of uitspraken. Erover praten helpt. Neem contact op met Discriminatie.nl. Zij luisteren naar jouw verhaal, geven advies en helpen je. Je staat er niet alleen voor! Wil je wel iets melden maar niet in gesprek? Melden kan ook anoniem. En ben je niet zelf gediscrimineerd maar heb je het zien gebeuren? Ook dan kun jij een melding maken.

### Waarom melden?

Word je anders behandeld, achtergesteld of uitgesloten vanwege persoonlijke kenmerken, zoals je leeftijd of geslacht? Dan kan het gaan om discriminatie en dat is verboden volgens de wet. Om er iets tegen te doen moeten we weten waar het gebeurt is. Daarom worden alle meldingen geregistreerd. De gegevens hiervan worden anoniem gebruikt om rapportages te maken voor gemeenten en de rijksoverheid. Dit helpt bij het verbeteren van beleid en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan.

### Meldpunt Discriminatie Deventer gaat verder als Discriminatie.nl

Per 1 januari 2024 is het Meldpunt Discriminatie Deventer (MDD) verder gegaan als Discriminatie.nl. Hiermee bundelt MDD de krachten met zeventien andere lokale en regionale antidiscriminatiebureaus in Nederland om het melden van discriminatie makkelijker en toegankelijker te maken. Ondersteuning door Discriminatie.nl is kosteloos.

Contact opnemen kan via de website Discriminatie.nl en telefonisch via 0800-0880 (gratis). Discriminatie.nl Deventer is onderdeel van het Eddy Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer. Bij Discriminatie.nl nemen we je serieus en staan we naast je bij de aanpak van discriminatie.





# Kerkebalans 2025

De jaarlijkse actie Kerkebalans komt er weer aan. Met als motto 'Zie je de kerk?' kijken we naar waar onze kerkelijke gemeente allemaal zichtbaar is in onze plattelandsregio. Dat is op veel meer plekken dan alleen in onze twee kerkegebouwen.



## Bij de tijd

In onze dorpskernen kun je de kerkegebouwen moeilijk over het hoofd zien. Twee karakteristieke kerkegebouwen die allebei mede bepalend zijn voor het zicht aan de Oerdijk in Okkenbroek en vanaf de Dorpsstraat of de Brink In Bathmen. Met de klok in de toren houden ze je bij de tijd. En kun je de wijzers van de klok niet zien, dan hoor je aan de slagen van de klok wel hoe laat het is. Beide kerkegebouwen stonden er al van vóór onze geboorte. En in allebei kun je sporen uit voorbije tijden zien. In Bathmen zijn dat de fraaie muurschilderingen in het koor. En in Okkenbroek valt de unieke scheiding in het midden van de banken op, waarvan niemand meer lijkt te weten met welke bedoeling dit zo gemaakt is.

Sytze de Vries schreef een mooi lied om aan het begin van een kerkdienst te beginnen (Liedboek 280), dat deze voorbije tijden oproept:

*Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan.*

In een volgende strofe vraagt hij vervolgens:

*Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat,  
waar Cij ons met uw engelen troost,  
waar Cij U vinden laat?*

Fijn is het als je het kerkegebouw als een vindplaats van God ervaart! In een zondagse viering of tijdens een doordeweekse activiteit vind je in onze kerkegebouwen dan inspiratie. En van het koffiedrinken na de kerkdienst wordt wel gezegd dat dit, naast doop en avondmaal, het derde sacrament is geworden.

## Torenhoog

Zie je de kerk? Ook op andere plekken in ons dorps- en plattelandsleven is onze kerkelijke gemeente zichtbaar. De filmavonden met maaltijd van Bezinning en Ontmoeting hebben hun plek gevonden in Ons Centrum en Braakhekke en dit jaar voor het eerst ook in de Spil in Lettele. Wie weet smaakt dit laatste er wel naar om ook dit soort activiteit in het oecumenisch verband van BOL te gaan doen. Op basisschool WereldWijzer was ik al vaker geweest, dit jaar mocht ik op de Rythmeen en de Dorpsschool een gastles bij Levensbeschouwelijke Vorming verzorgen in een serie 'Samen'. In 't Dijkhuis is er twee keer per maand op zaterdagavond een avondgebed. En we doen als kerk volop mee in de coalitie ouderen langer zelfstandig thuis. Enzovoort.

Stel dat je de torens van onze kerkegebouwen kunt beklimmen en dan rondom zou kijken. Je kunt dan heel wat plekken markeren waar de kerk óók te zien is. En niet in de laatste plaats is dat ook bij mensen thuis voor een persoonlijk pastoraal bezoek.

## Zie je de kerk?

Ons voorgeslacht heeft met onze beide kerkegebouwen en kerkelijke betrokkenheid bij het dorps- en plattelandsleven een goed fundament nagelaten om dit vandaag op eigentijdse wijze te doen. Daar zijn ook de financiële middelen voor nodig, die de actie Kerkebalans als doel heeft. Want je moet er toch niet aan denken dat de vraag of je de kerk ziet over niet al te lange tijd al met "nee" moet beantwoorden.

Ds. Gert Wijnstok





# BEGROTING 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN-OKKENBROEK

De begroting 2025 is door het College van Kerkrentmeesters op 2 november 2024 en door de kerkenraad op 11 november 2024 vastgesteld.

De Staat van Baten en Lasten 2025 laat een TEKORT zien als "Resultaat naar Algemene Reserve" van € 56.200. Dat is inclusief € 14.000 dividend uit beleggingen.

## Verkort Overzicht

	Begroting 2025	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 41.000	€ 36.000	€ 40.696
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 20.000	€ 22.800	€ 16.410
Opbrengsten levend geld	€ 173.500	€ 164.650	€ 171.125
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 31.000	€ 16.400	€ 18.732
<b>Totaal baten A</b>	<b>€ 265.500</b>	<b>€ 239.850</b>	<b>€ 246.963</b>
<b>Uitgaven, kosten en lasten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	€ 60.500	€ 61.400	€ 76.968
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 2.000	€ 1.100	€ 5.818
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties	€ 23.000	€ 18.980	€ 18.988
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 150.900	€ 138.450	€ 139.715
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 12.000	€ 11.000	€ 9.759
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	€ 14.000	€ 12.100	€ 12.225
Salarissen en vergoedingen	€ 19.000	€ 18.400	€ 19.765
Kosten beheer, administratie en archief	€ 32.300	€ 30.250	€ 34.573
Rentelasten / bankkosten	€ 8.000	€ 4.600	€ 7.062
<b>Totaal lasten A</b>	<b>€ 321.700</b>	<b>€ 296.280</b>	<b>€ 324.873</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>€ -56.200</b>	<b>€ -56.430</b>	<b>€ -77.910</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	€ 0	€ 0	€ 140.149
Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 140.149</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>€ -56.200</b>	<b>€ -56.430</b>	<b>€ 62.239</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen</b>			
Onttrekking bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ 872
Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoegen aan bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ -84.499
Toevoegen aan bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -83.627</b>
<b>Resultaat naar Algemeen reserve (D)</b>	<b>€ -56.200</b>	<b>€ -56.430</b>	<b>€ -21.388</b>







Hieronder vindt u een nadere toelichting van de belangrijkste onderdelen van de begroting.

### **Opbrengsten en Baten:**

Het totaal aan inkomsten is begroot op € 265.500, ruim € 18.000 hoger ten opzichte van de jaarrekening 2023.

Een groot verschil zit in de aangevraagde subsidies. Voor Bathmen gaat in 2025 het nieuwe 6-jarig onderhoudsplan van start met onder meer de dakrenovatie en restauratie van de muurschilderingen. Kosten totaal € 256.000. De hieraan gekoppelde jaarlijkse subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bedraagt € 22.600. Stichting Vrienden van de kerk Okkenbroek draagt jaarlijks bij aan het onderhoud van de Okkenbroekse kerk.

De opbrengsten rente en dividenden van banken is ruim € 3.500 hoger begroot dan de jaarrekening 2023. Van het te verwachten rendement (3,2% = € 20.800) van ons beleggingspakket ad € 650.000 mag alleen het onderdeel dividend van € 14.000 worden opgenomen in de begroting.

Om het tekort zo beperkt mogelijk te houden willen wij

#### **uitdrukkelijk inzetten op een hogere opbrengst Kerkbalans.**

Wij hebben € 173.500 begroot, bijna € 9.000 meer dan in 2024.

De verhuurtarieven voor de kerken worden per 1 januari 2025 verhoogd. Samen met een verwachte toename verhuurboekingen zorgt dit voor € 4.000 meeropbrengst dan in 2024.

### **Uitgaven en Kosten:**

Het totaal aan uitgaven en kosten is begroot op € 321.700 en is daarmee € 25.420 hoger dan in 2024.

Kosten kerkelijke gebouwen vallen iets lager uit omdat we alleen de Rijkssubsidies en bijdrage St. Vrienden van de kerk Okkenbroek toekennen aan de onderhoudsvoorziening (doteren).

We doen geen extra dotatie omdat het fonds ruimschoots gevuld is.

De nieuwe warmtepompen in Bathmen en de lagere tarieven geven een besparing van €13.000 op energie. De afschrijvingskosten nemen toe met € 4.000.

De kosten voor het pastoraat zijn ruim € 12.500 hoger dan begroot in 2024 vanwege de hogere bezettingsbijdrage met 8,7% en de extra bijdrage vanwege de tijdelijke uitbreiding predikanten van 0,3 fte.

Onze afdracht (quotum) aan de PKN-Utrecht valt door de nieuwe regeling (CCBB) € 3.200 hoger uit.

De kosten voor beheer nemen evenals kosten voor beheerd beleggen toe.

### **Tot slot:**

Het College van Kerkrentmeesters blijft werken aan een lager negatief resultaat in de komende jaren. Gelukkig beschikt de PG Bathmen-Okkenbroek over een ruim vermogen dat fungeert als een soort 'vangnet' maar daar kan men de exploitatie niet blijvend op laten draaien.

In het CvK en de Kerkenraad zullen we ons daarom in 2025 moeten beraden over:

**"Hoe willen en moeten we verder om onze predikanten hun werk te kunnen laten doen, bijgestaan door de vele vrijwilligers en met behoud van de kerkgebouwen?"**

Aandachtspunten zijn daarbij:

- Hogere opbrengst actie Kerkbalans;
- Meer verhuur van de kerken;
- Samenwerking met andere kerkgemeenten met betrekking tot betaalde krachten.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek.

Voor vragen kunt u terecht bij Marian Jansen-Grootentraast (penningmeester, 0570-551675) of André Olden (voorzitter, 06-11608714).







# VAN KERK TOT DIJK



## KARREVRACHT



Vanaf de totstandkoming van de zelfstandige Hervormde Gemeente in Okkenbroek tot aan het eind van de vorige eeuw bleef het aantal kerkenraadsleden voortdurend schommelen rond de zestien, inclusief predikant. Daarna slonk het aantal in betrekkelijk korte tijd snel – tot zes (inclusief de predikant) in 2016. Het was alsof de eeuwwisseling een verlamme invloed had op het kerkenwerk op bestuurlijk terrein. In werkelijkheid waren er veel andere oorzaken aan te wijzen. In deze aflevering een bescheiden poging om ze te inventariseren; ook al omdat de problematiek hoogstwaarschijnlijk nog steeds speelt.

- \* Het is allang geen vanzelfsprekendheid meer dat mensen zich betrokken voelen bij een kerkgenootschap.
- \* Door overlijden en verhuizing raakt de gemeente onherroepelijk leden kwijt.
- \* Er is onvoldoende aanwas “van onderen af”, want geen cyclus zondagsschool – catechisatie – belijdeniscatechisatie – belijdend lidmaat.
- \* Er zijn mensen die een grondige afkeer hebben van vergaderingen. Ze willen best iets doen voor de kerk, maar vergaderen... Ik weet dat het kerkenraadslid-zijn uit veel meer bestaat dan vergaderen, maar de gedachte schrikt sommigen toch af.
- \* De maximumleeftijdsgrens voor een ambt is in 1990 afgeschaft, las ik ergens. Toch ligt het niet voor de hand om een pakweg 83-jarige te vragen in geval van een vacature. Naarmate de jaren verstrijken hebben steeds meer mensen ook al eens zitting gehad.
- \* Mogelijk een van de belangrijkste oorzaken en wat onderbelicht: het ligt niet in de aard van ons Sallanders om ons spontaan te melden wanneer zich een vacature voordoet. Dat is jammer. Aan de ene kant omdat talent onontdekt blijft. Aan de andere kant maken mensen daardoor geen kennis met een geweldige vorm van vrijwilligerswerk.

Deze karrevracht aan oorzaken/factoren maakte in het begin van deze eeuw het besturen van de gemeente in Okkenbroek nagenoeg ondoenlijk. Té veel werk kwam neer op de schouders van te weinig mensen. Logisch gevolg: het samengaan met Bathmen.

Het zou mooi zijn als de eerstvolgende vacature in de kerkenraad probleemloos wordt opgevuld. Waarbij ik stilletjes hoop dat iemand zich spontaan aanmeldt; geïnspireerd door bovenstaande woorden.

*Henk Kerkdijk*





## Diaconale Bijdrage Bathmen en Okkenbroek

Bij deze willen wij u danken voor de financiële steun die we dit jaar mochten ontvangen. Jaarlijks krijgen we veel aanvragen van goede doelen om hen te ondersteunen met een gift. Wij kunnen niet alle aanvragen honoreren.

Enkele doelen die we dit jaar hebben ondersteund zijn o.a.:

- Voedselbank
- Vluchtelingenwerk
- Diaconaal noodfonds gemeente Deventer
- Kinderen in de knel
- Hospice de Winde.

Mogen we het komende jaar weer op uw steun rekenen?

Ons rekening nr. is NL94RABO0305703854 t.n.v. Diaconie P.G. Bathmen-Okkenbroek.

Voor wie ons gemachtigd heeft zullen wij dit in de maand december incasseren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Stegink tel. 0619288652 of

e-mail [j.stegink@kpnmail.nl](mailto:j.stegink@kpnmail.nl)

Nogmaals dank.

*Met vriendelijke groet, de Diakenen*



## Zending, Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

### EEN GLIMLACH

Op 1 december hebben we in de kerkdienst voor het laatst beelden getoond over de situatie in Moldavië. Drie jaar lang hebben we daar aandacht aan besteed zowel in de diensten als in het kerkblad en bij onze sobere maaltijden. Het resultaat is natuurlijk niet in geld uit te drukken. Wel kunnen we zeggen dat we in deze drie jaar bijna € 4.500 hebben kunnen afdragen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. Na deze drie jaar gaan we over op een nieuw project. Nu is het nog niet bekend welk doel we gaan kiezen. Mocht u ideeën hebben (iets kleinschaligs kan ook zinvol zijn) de ZWO-leden staan er open voor.

Een glimlach kost niets. Ik zie nog steeds de zorg voor de bejaarden in Moldavië voor me. De liefde die daarmee werd uitgedrukt. We konden het ook zien in een filmpje in de kerk.

Zaterdag 16 november las ik het ook weer in de krant.

Een vrouw, potsierlijk uitgedost, kwam met haar stralendste glimlach af op een voorbijganger. Wat een expressie. De voorbijgangers werden vrolijk van haar uitstraling. Toch buitte ze haar extravagante uiterlijk uit door te wijzen op haar lege portemonnee. Dat is ook een manier om aan geld te komen.

Gisteren ervaarde ik hier in Bathmen op de markt nog een andere glimlach. Een echtpaar kwam uit het niets met een taartje aan. "Dit is voor de medewerkers hier op de markt. Om met elkaar te verdelen." Ik stond er bij en glimlachte. De marktkoopman bij de groente was verbaasd en verheugd. Een heerlijk lichtpuntje, zomaar voor niets op deze koude zaterdagmorgen! Menselijk zijn, open staan voor de glimlach in deze tijd.



Namens ZWO Gera Ploeg



BAKEN december 2024





## Begroting Diaconie 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Rentebaten en dividenden	€ 3.170	€ 2.200	€ 3.617
Bijzondere baten	€ 8.750	€ 9.000	€ 10.304
Door te zenden collecten en bijdragen derden	€ 11.000	€ 9.000	€ 12.828
<b>Totaal baten A</b>	<b>€ 22.920</b>	<b>€ 20.200</b>	<b>€ 26.749</b>
<b>Uitgaven, kosten en lasten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 150	€ 200	€ 45
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.905
Kosten beheer, administratie en archief	€ 400	€ 450	€ 175
Rentelasten / bankkosten	€ 500	€ 500	€ 474
Diaconaal werk plaatselijk	€ 6.500	€ 7.250	€ 6.063
Diaconaal werk regionaal/Landelijk	€ 1.000	€ 500	€ 670
Diaconaal werk wereldwijd	€ 2.000	€ 2.000	€ 742
Afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 11.000	€ 9.000	€ 12.828
<b>Totaal lasten A</b>	<b>€ 23.550</b>	<b>€ 21.900</b>	<b>€ 22.902</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>€ -630</b>	<b>€ -1.700</b>	<b>€ 3.847</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	€ 0	€ 0	€ 0
Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ -343
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -343</b>
<b>Resultaat verslagjaar ( A+B)</b>	<b>€ -630</b>	<b>€ -1.700</b>	<b>€ 3.504</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen</b>			
Onttrekking bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 756
Toevoegen aan bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoegen aan bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 756</b>
<b>Resultaat naar Algemeen reserve ( D)</b>	<b>€ -630</b>	<b>€ -1.700</b>	<b>€ 4.260</b>



### Info-avond aanpassingen kerk Okkenbroek

Werkgroep presenteert plannen over aanpassingen in kerk Okkenbroek

De Werkgroep Kerkelijk Erf Okkenbroek 2.0 heeft concrete plannen ontwikkeld over aanpassingen in de kerk in Okkenbroek. Het gaat over een andere inrichting van de kerkzaal, verbetering van de keuken en verbetering van het sanitair. De plannen zijn besproken in de Kerkenraad, op de gemeentevond op 16 oktober en ze zijn voorgelegd aan de gemeente Deventer. De werkgroep wil graag de verdere voortgang presenteren aan alle belangstellenden op maandag 16 december in Ons Centrum in Okkenbroek, aanvang 20 uur. Weet u welkom.







### **Kerstmiddagen in de decembertijd**

Het is dan nu echt zo ver: de decembermaand combineert het duister van de kortste dag van het jaar met de warmte en het licht van de Kersttijd. In heel wat huizen en tuinen komen de lichtjes tevoorschijn en ook vanuit de diaconie maken wij ons op voor een gezellig samenzijn.

Op dinsdag 17 december en woensdag 18 december kunt u in beide dorpen het kerstfeest vieren op de kerstmiddag voor de ouderen. Voor de viering is alles georganiseerd. De Bekezangers komen en zullen voor een veelstemmige middag zorgen. Er is een feestelijke dienst met koffie in de pauze en chocolademelk en een hapje en een drankje na afloop.

In Okkenbroek zorgt de Ouderensoos voor een broodmaaltijd na de dienst. Ook hier is een ieder welkom die een fijne middag in kerstseer wil doorbrengen met anderen. Komt allen naar de bijeenkomsten op dinsdag in de kerk in Bathmen of op woensdag in het OC in Okkenbroek. We beginnen om 14:30 en de deur is open vanaf 14 uur.

### **De bloemengroet**

De bloemengroep merkt, dat het prettig is, dat mensen zelf ook doorgeven dat zij in het ziekenhuis zijn geweest, of naar het ziekenhuis moeten gaan. Heeft u hier mee te maken, geef het vooral door aan de coördinator van de Bloemengroep, Hermien Brinkman. Haar gegevens staan in het Baoken. Ook wanneer u iemand een bloemengroet wilt geven om een andere, bijvoorbeeld meer heugelijke reden, zoals een jubileum, of om degene een steuntje in de rug te geven, dan kunt u dit doorgeven.

Jaren is er vanuit Okkenbroek door een aantal dames gezorgd voor het rondbrengen van de bloemengroet op de zondag. Nu hier met name om gezondheidsredenen een einde aan gekomen is, heeft de diaconie besproken wat een mooi vervolg op deze inzet zou kunnen zijn. In Bathmen is altijd gewerkt met contactpersonen, die de bloemen in hun buurt naar de betrokkene brachten. Sinds een aantal weken werken wij vanuit beide kerken met de inzet van de kerkgangers zelf. Mocht u bij de dienst de ruimte voelen, of de mogelijkheid hebben om de bloemen van die dag naar de betrokkene te brengen, dan wordt het boeket aan u meegegeven. Zo kan het zijn dat de diaken van dienst, of dat een andere bekende van gemeente bij de betrokkene op de stoep staat met een mooie bos bloemen als groet van ons allemaal.

### **Vrijwilligers bij de weeksluiting**

De diaconie is iedere 14 dagen aanwezig in het Dijkhuis op de zaterdagavond voor de weeksluiting. Deze bijeenkomsten van 18:45 tot 19:45 uur zijn altijd een fijn samenzijn met zang en een korte uitleg van de voorganger. Sinds het najaar wordt daarbij ook meer oecumenisch gevierd, omdat er bewoners van zowel de Protestantse kerk als van de Katholieke kerk in het Dijkhuis wonen. Omdat er naast de diakenen altijd vrijwilligers nodig zijn om alle bewoners op tijd van en naar de dienst te brengen doen wij bij deze een korte oproep. Mocht u dit leuk vinden om te doen en de bewoners na afloop ook van een kop koffie of thee te willen voorzien, laat het weten bij de diaconie of bij de vrijwilligersgroep van het Dijkhuis.







# Brandstof

De adventstijd begint op de vierde zondag voor Kerstmis, dit jaar is dat op zondag **1 december**. In deze periode **mediteren** we van **maandag tot en met zaterdag** in het koor van de kerk in Bathmen om 7.00 uur 's ochtends. De deur staat daarbij open voor iedereen; of je nu voor het eerst komt, af en toe of steeds van de partij bent: weet je welkom. Het duurt ongeveer een half uur.

Op woensdag **4 december** leest een vaste groep deelnemers een essay uit Numeri van **Jonathan Sacks**. Van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk van Bathmen.

Vrijdag **6 december** is er weer een **meditatieve wandeling** voor iedereen die mee wil lopen. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk, na afloop staan koffie en thee klaar, tegen 11.45 uur gaat ieder weer zijns weegs.

Vrijdag **27 december** kan iedereen die wil aanschuiven bij **de stamtafel** waar altijd goede gesprekken plaatsvinden. Weet je welkom in de kerk van Bathmen.



Een Engelse tekst in ons kerkblad is echt een uitzondering. Deze maken we graag om duidelijk te maken dat vluchtelingen Bathmen als een bijzonder gastvrij dorp hebben ervaren. Onderstaande tekst is ingesproken en toegestuurd aan de organisatie van de opvang van vluchtelingen voor twee weken in de sporthal van Bathmen.

*"Even the wind enjoyed our stay in Deventer but we consider that being in Bathmen was better than being here. Just because of your wonderful administration. So thank you for your administration. Thank you for your help to every one of us. So one note. We liked all the people of Bathmen just because of your wonderful hearts. How they received us, how they greeted us, every time. Thank you so much. So I hope my message will reach all the people of Bathmen. So thank you again."*

Zelfs de wind genoot van ons verblijf in Deventer, maar we vonden dat in Bathmen zijn beter was dan hier vanwege jullie goede organisatie. Dus hartelijk dank voor jullie goede organisatie. Dank voor jullie hulp voor ons allemaal. We vonden alle mensen in Bathmen aardig vanwege jullie goede harten. Hoe zij ons ontvingen, hoe ze ons groetten, elke keer. Dank u heel hartelijk. Ik hoop dat mijn boodschap alle mensen in Bathmen bereikt. Dus nogmaals bedankt.

## Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **20 december**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.





## ***Blad, blad en nog eens blad***

Het zal u niet ontgaan zijn: de bladeren zijn gevallen. De herfst maakt plaats voor de winter. De bomen zijn (worden) weer kaal. De tuinploeg heeft wekelijks het plein en gazons zoveel mogelijk bladvrij gehouden. Om niet de hele winter met rondwarrelend blad te maken te hebben willen we op zaterdagmorgen 14 december het overtollige blad dat er nog ligt opruimen. Wat extra hulp hierbij is welkom. Dus wie één of twee uurtjes tijd over heeft: verveel u niet. We beginnen om 9.00 uur. Tussendoor drinken we gezellig koffie.

*De tuinploeg dorpskerk Bathmen*

Graag wil ik u bedanken voor alle blijken van medeleven naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder Gerrie van Duijn - van 't Landt afgelopen september. Het is fijn om te weten dat er een kerkelijke familie is die om je heen staat, als je eigen familie er niet meer is.

Hartelijke groet,  
Oscar van Duijn  
Heemraad 32  
2408 HW Alphen aan den Rijn



Op zondag 22 december zal weer het traditionele Dorpskerstconcert in Bathmen plaatsvinden. Bij aanvang op het kerkplein wordt u verwelkomd door beiaardier Bauke Reitsma die kerstliederen op het carillon zal spelen. Het complete fanfareorkest Orpheus o.l.v. Berjan Morsink is aanwezig. Het koor "Close Company" o.l.v. Jurriën Zaagman zingt mooie kerstliederen. De Deventer Christmas Recorder Players en Li Virghi Christmas Players o.l.v. Coert Bremmers laten hun prachtige geluid op de houten blaasinstrumenten horen. Ingeborg van Dokkum-Prins begeleidt ons op het orgel bij het zingen van de kerstliederen. Het zal een mooi afwisselend kerstprogramma worden.

**Toegang gratis**

**Aanvang: 19.30 uur**

[www.muziekkingsbathmen](http://www.muziekkingsbathmen.nl)



# Een heerlijke zondag

Een van de taken van het team Pastoraat van onze gemeente is aandacht besteden aan levensgebeurtenissen die ingrijpend kunnen zijn in iemands bestaan. In deze tijd van het jaar is dat het overlijden van een partner. Niet alleen proberen we een bezoeker te brengen in de eerste tijd na een uitvaart. Ook organiseren we een lunch voor mensen die de afgelopen twee jaar alleen zijn komen te staan. Ieder rouwt op zijn/haar eigen manier, iedereen loopt tegen andere dingen aan die confronteren, iedereen pakt op eigen wijze de draad weer op.

Tijdens een lunch, gehouden op 10 november, met anderen die in hetzelfde schuitje zitten konden deze zaken aan de orde komen. Was er tijd om je hart te luchten. Onze predikanten namen het voortouw in het gesprek over het "Huis van je leven".

De Relatiekamer is bijvoorbeeld anders geworden. Ook in de Bijkeuken is een en ander veranderd. De Papierwinkel die je partner altijd deed moet nu door jezelf gedaan worden of een zoon/dochter. Is er nog ruimte voor zaken die spelen in je Binnenplaats?

Daar werd in kleinere kring even over gepraat.

De aanwezigen genoten van al het lekkers dat op tafel stond en ook van de uitwisseling met anderen. Het was een geslaagde activiteit.





# KERSTCONCERT

# IN SILENCE

# FOUND



**Overijssels Kamerkoor**  
**Dirigent Eugène van Boheemen**

a capella koorwerken van Pärt,  
Ivanovs, MacMillan, Gjeilo,  
Whitacre en anderen

Zondag 8 december, Dorpskerk Bathmen, 15:30 uur  
Zaterdag 14 december, OLV-Basiliek Zwolle, 20:00 uur

Beeld Anke Roder

Kaarten € 15,00 [www.overijsselskamerkoor.nl](http://www.overijsselskamerkoor.nl)  
aan de zaal € 17,50 (graag pin) | tot 18 jaar toegang gratis.

## Oecumenische Vespers in BOL-verband, 54-ste seizoen



De eerstvolgende vieringen in oecumenisch verband zijn die van de "Week van gebed voor de eenheid van christenen" in januari.

Het thema daarvan is "Ja, ik geloof". Dit gebeurt aan de hand van het verhaal voorafgaand aan de opstanding van Lazarus, en is aangedragen door de oecumenische monastieke gemeenschap in Bose (Noord-Italië). Dit thema verbindt deze week alle christelijke kerken wereldwijd.

**Zondag 19 januari, 10:00, Dorpskerk Bathmen**

Begin van de "Week van gebed voor de eenheid van christenen"

**Zaterdag 25 januari, 19:00, Dorpskerk Bathmen**

Eind van de "Week van gebed voor de eenheid van christenen"

BIJ DE VIERINGEN



Tijdens de kindernevendienst op 17 november in Okkenbroek maakten de kinderen uitnodigingen voor het feest van God! n.a.v. Matteüs 22: 1-14.





## Kerkdiensten Kerst en zondagen rond jaarwisseling

### Kerstavond 24 december

In Okkenbroek is om 18.30 uur het **kinderkerstfeest** voor jong en oud. De kinderen spelen weer een eigentijds kerstspel, waarbij er ook samenzang is van bekende kerstliederen.

In Bathmen is om 22.00 uur de **kerstnachtdienst**. Organist Ingeborg van Dokkum-Prins en een ensemble van Orpheus begeleiden muzikaal de samenzang van bekende kerstliederen.

Eerste kerstdag is er in beide kerkgebouwen om 10.00 uur dienst. In Bathmen werkt de cantorij aan de **kerstdienst** mee en in Okkenbroek is er fluitspel van Marie Elise Bolt te beluisteren.

### 29 december en 5 januari

Op allebei deze twee zondagen zijn de kerkdiensten **in Okkenbroek** en niet in Bathmen. Het koffiedrinken op 5 januari is extra lekker met een oliebol erbij.

## Oecumenisch leesrooster

### 1 december - 1e van de Advent

Zacharia 14,4-9      Psalm 50,1-6      1 Tessalonicenzen 3,9-13      Lucas 21,25-31

### 8 december - 2e van de Advent

Maleachi 3,1-4      Psalm 126      Filippenzen 1,3-11      Lucas 3,1-6

### 15 december 3e van de Advent

Sefanja 3,14-20      Psalm 85      Filippenzen 4,4-9      Lucas 3,7-18

### 22 december 4e van de Advent

Micha 5,1-4a(6)      Psalm 80,1-8      Hebreëen 10,5-10      Lucas 1,39-45

### 24 december Kerstnacht

Jesaja 8,23b-9,7      Psalm 96      Titus 2,11-14      Lucas 2,1-20

### 25 december Kerstdag

Jesaja 52,7-10      Psalm 98      Hebreëen 1,1-12      Johannes 1,1-14

### 29 december Zondag na Kerst

Jesaja 61,10-62,3      Psalm 147,12-20      Galaten 3,23-4,7      Lucas 2,33-40

### 1 januari 8e Kerstdag - Naamgeving

Numeri 6,22-27      Psalm 8      Handelingen 4,8-12      Lucas 2,21

### 5 januari Epifanie

Jesaja 60,1-6      Psalm 72      Efeziërs 3,1-12      Matteüs 2,1-12



Kijk op de site: [www.kerkbathmenokkenbroek.nl](http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl) voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen,  
**m.u.v. woensdag 25 december en woensdag 1 januari**

### Zaterdag 30 november

19.00 Bathmen Vesper

### Zondag 1 december - 1e van de Advent

10.00 Eredienst in Bathmen met ds. Anneke Kruithof-Looije (Zwolle)  
*collecte: Rode Kruis*

### Zaterdag 7 december

18.45 Avondgebed in het Dijkhuis met ds. Hanneke Diermanse  
*collecte: Diaconie en Kerk*

### Zondag 8 december - 2e van Advent

10.00 Eredienst in Bathmen met ds. Hanneke Diermanse  
Maaltijd van de Heer *collecte: Voedselbank*

### Vrijdag 13 december

Herdertjestocht in Bathmen

### Zondag 15 december - 3e van Advent

10.00 Eredienst in Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok  
Kindernevendienst *collecte: KIA Werelddiaconaat: Palestina*

### Dinsdag 17 december

14.30 Kerstviering voor ouderen in Bathmen met ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Winstok

### Woensdag 18 december

14.30 Kerstviering voor ouderen in Okkenbroek met ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Wijnstok

### Zaterdag 21 december

18.45 Avondgebed in het Dijkhuis met Mw. Elsbeth Wubbe

### Zondag 22 december - 4e van Advent

10.00 Eredienst in Bathmen met ds. Els Diepeveen (Warnsveld)  
*collecte: PKN jonge generaties*

### Dinsdag 24 december - Kerstnacht

18.30 Kinderkerstfeest in Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok  
22.00 Kerstnachtdienst in Bathmen met ds. Gert Wijnstok  
*collecte: Kinderen in de knel*

### Woensdag 25 december - Kerstdag

10.00 Eredienst in Bathmen met ds. Hanneke Diermanse  
10.00 Eredienst in Okkenbroek met pastor Anna van Herwijnen (Holten)  
*collecte: Kinderen in de knel*

### Zondag 29 december - Zondag na Kerst

10.00 Eredienst in Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok  
*collecte: Artsen zonder grenzen*

### Zaterdag 4 januari

18.45 Avondgebed in het Dijkhuis met ds. Gert Wijnstok  
*collecte: Diaconie en Kerk*

### Zondag 5 januari - Epifanie

10.00 Eredienst in Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok  
Oliebollen bij de koffie *collecte: Terre des Hommes*



VIERINGEN





Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar  
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden    Henk Oplaat  
                          Henk Kerkdijk  
                          Martien Vermeulen  
                          Géke Veldwachter  
                          Gert Wijnstok

---

Opmaak en  
eindredactie    Henk Broekhuis  
                          Wil Mandersloot  
                          Janneke van Schooten

Het volgende **Baoken**  
verschijnt op  
**vrijdag 10 januari '25**  
Lever kopij uiterlijk  
**woensdag 18 december**  
12 uur 's middags aan!  
kopij kunt u sturen naar:  
**redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl**

We vragen iedereen die niet op een foto  
in Het Baoken wil komen,  
zich te melden bij de redactie.  
Als u geen bezwaar heeft,  
hoeft u niets te ondernemen.

<i>Kopij inleveren vóór</i>	<i>Verschijningsdatum</i>
22 januari	7 februari
19 februari	7 maart
19 maart	4 april
23 april	9 mei
21 mei	6 juni
18 juni	4 juli
20 augustus	5 september

## GOED OM TE WETEN

**Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek**  
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
**Kerk Okkenbroek**, Oerdijk 228  
**Dorpskerk Bathmen**, Kerkplein 3

**Beheer/berichten voor website:**  
[website@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:website@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
**Scriba:** [scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
**Voorzitter kerkenraad**  
Frits Mandersloot, 06 19956803  
[voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Predikant**  
[predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883  
[gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281  
[hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Contactpersoon diaconie**

Tonny Oplaat, 06 13166996

[diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Ledenadministratie en**

**aan- en afmelden Baoken**

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765

[kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Huren ruimte kerkgebouwen**

André Olden, 06 11608714

[verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Penningmeester van het College van**

**Kerkrentmeesters**

[penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Kosterszaken:**

[koster@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:koster@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Vervoer van / naar de kerken Bathmen**

**en/of Okkenbroek**

Gerard Fransen, 0570 654703

**Melden ziekenhuis of verpleeghuis**

**opname / ontslag**

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

**Voor uitvaartdienst**

neem a.u.b. contact op met een

van de predikanten

**Banknummers**

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511

Algemeen: NL91RABO0305703714

ZWO: NL60RABO0305737155

Diaconie: NL94RABO0305703854

**Vertrouwenspersonen**

Harry Enserink [harryenserink@home.nl](mailto:harryenserink@home.nl); tel: 0613152255

Marianne Nijmeijer [mgnijmeijer@live.nl](mailto:mgnijmeijer@live.nl); tel: 0622608904





DOMINEE DE HEER HELPT MEE OP DE BASISCHOOL BIJ HET OPZETTEN VAN HET KERST-SPEL...

NOU DOMINEE, WE HEBBEN AL EEN AANTAL IDEEËN...

WE WILLEN EEN KERSTSPEL DAT FRIS EN ACTUEEL IS, HELEMAAL VAN DEZE TIJD!



WE VINDEN HET EIGENLIJK NIET MEER KUNNEN OM DE KOMST VAN EEN BLANKE MANNELIJKE BABY TE VIERN...

DAT KAN ECHT NIET MEER, ANNO #METOO...!

DAAROM MAKEN WE ER EEN FEESTJE VOOR MARIA VAN!

EEN ONGETROUWDE TIENRMOEDER, VER VAN HUIS...

DIE KAN WEL EEN STEUNTJE IN DE RUG GEBRUIKEN, MET EEN SPECIALE BABYSHOWER!



WE KNUTSELEN DUURZAME LUIERS MET DE KINDEREN!

EN TEGOEDBONNEN VOOR DE SAUNA EN EEN MAKE-OVER!

EN GEURKARSEN VAN BEWUSTE BIJENWAS!

IN PLAATS VAN DRIE WIJZE MANNEN UIT HET OOSTEN KOMEN ER DRIE SYRISCHE ASIELZOEKSTERS LANGS!

WE DOEN GEEN OS EN EZEL, MAAR EEN AANTAL BEDREIGDE DIERSOORTEN!

VOOR AWARENESS!

WAT DENKT U DAARVAN, DOMINEE?



WELJA!!! WAAROM NODIGEN JULLIE OOK NIET METEEN DE KERSTMAN UIT, KAN DIE FIJN COCA-COLA GAAN UITDELEN!!!

DE KERSTMAN ?!

COCA-COLA?

NEE, U SNAPT HET NIET...

DE KERSTPERSOON KOMT LANGS!

EN ZIJ DEELT GLUTENVRIJE SOJADRINKJES ROND!

WAT DACT U DAN?

